

## **De reacties op onze oproep blijven binnenstromen. Hierbij een eerste greep uit de reacties**

P.T.M. Valkering AA  
penningmeester RK Parochie H. Cornelius te Limmen (NH).  
Directeur accountantskantoor.  
Limmen

Wij hebben als parochie aangegeven niet te willen fuseren omdat wij ook de ondergang van onze lokale vitale parochiegemeenschap in het verschiet zien. Wij hebben het onderbouwd met vrijwel dezelfde motieven die u ook aangeeft.

Caecil van Harteveld, Leiderdorp  
RK opgevoed, jaren actief geweest in de RK kerk, teleurgesteld in de RK kerk door precies wat er in het manifest beschreven is, zoekend naar een plek waar ik me weer Christen mag/kan voelen  
Ontroerd door het manifest met een diep gevoel van herkenning

G.C. B. Mientjes  
Was tot 19 maart jl. voorzitter van de locatieraad van e geloofsgemeenschap H. Mauritius in Silvolde, onderdeel van de Vrijzenisparochie te Ulft. Mijn achtergrond is recentelijk afgestudeerde theoloog Silvolde  
Reden tot aftreden van de locatieraad is het feit dat wij als zeer vitale geloofsgemeenschap zonder overleg geconfronteerd zijn met sluiting van een pas gerestaureerde kerk ( € 750.000) in 2017

Ap Dominicus, Ede  
Ook onze Kerk is 24 maart 2013 gesloten. De Goede Herderkerk in Ede met hele goede sociale verbindingen. Jammer, echt jammer.

Dr. Hans de Bie PhD  
predikant Protestantse Kerk Nederland, 's -Gravenpolder  
Van harte ondersteun ik deze notitie, evenals de activiteiten van het Beziel Verband

drs.J.R.H. Schuurmans, Krommenie  
gepensioneerd liturgist en directeur/coördinator van de pastorale dienstverlening van het rk bisdom van Haarlem-Amsterdam, prima initiatief!

B.J.A.M. van der Wee, Leerdam  
Als gevolg van de uitholling die in Leerdam gaande is ben ik met meerdere vrijwilligersactiviteiten in de parochie gestopt ( net als een 40-tal anderen ) In Leerdam kunnen we niet meer op zondag naar de kerk, omdat onze pastoor fysiek niet in staat is om 2 vieringen op 1 dag te doen ( 54 jaar ) Ook 3 gesprekken met Mgr. van den Hende zijn op niets uitgelopen. Hij dekt het orthodoxe pastorale team ( federatie Gorinchem en Leerdam ) en zet de parochie in de kou ! 1x per maand houden wij in Leerdam een Gebedsviering in een kerkzaal van de Hervormde Gemeente op zondag waar gemiddeld 65 mensen naar toe komen en we een eerste Woord- en Communie-viering hebben gehouden.

Wil Arends, Oldenzaal, Koorlid  
Weet hoeveel onrust hier in Oldenzaal is. Vooral onder de koorleden. Hoor pastores zeggen dat ze bang zijn voor ontslag..... te gek voor woorden, maak samen een vuist.

M.F.M. Verweij, Zijderveld, gemeente Vianen  
nog steeds vrijwilliger in onze kerk en vele jaren vicevoorzitter van het toenmalig zelfstandige kerkbestuur te Everdingen geweest

Leni Geerts  
Lid locatieraad Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde.  
Veel succes gewenst

mr. drs. C.J.E. van Lieshout, Bosch en Duin

Voormalig penningmeester OLV Parochie te Bilthoven, thans penningmeester Stichting Vrienden OLV, zelfstandig ondernemer met de voeten in de maatschappij.

A.H. Keizer, Maartensdijk

Gepensioneerd verpleegkundige. Lid van de O.L.V Kerk in Bilthoven

Ik sta vierkant achter de zienswijze van de professoren. De visie van de bisschoppen leidt alleen maar tot afbraak van de vitale geloofsgemeenschappen. En tot restauratie van de toestand van voor het tweede Vaticaanse concilie Weer terug naar een feodale kerkorganisatie. De dood in de pot voor een levende kerk.

Veronica Selleger

arts-onderwijskundige / lekenvoorganger

Baarn

Uw manifest is mij uit het hart gegrepen. Wat mij in deze tijd het meeste pijn doet, is dat wij als serieuze en bevlogen gelovigen, die tegen de stroom van de secularisatie in het geloof willen doorgeven, door kerkbestuurders worden behandeld alsof wij gevaarlijke revolutionairen zijn. Wanneer gaan onze hogere 'herders' inzien dat wij voor het zelfde staan? Hoe kan ik nog wervend zijn voor een kerk waar een dictatoriaals regime heerst? En toch gaan we samen door, hopen op een frisse wind en vertrouwend op inspiratie.

mw. H.J.M. Sjouken, Bilthoven

Parochiaan -zeer oecumenisch-pastoraal gevormd- maatsch.werker

In eigen parochie ken je de kerkbezoekers en kunt elkaar ondersteunen, waar nodig. enz.

A.M.J.Nootebos, Koog aan de Zaan

vice-voorzitter parochie H.H.Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan

De ambtsopvatting van een aantal van onze bisschoppen doet mij eraan twifelen of zij de boodschap die Jezus aan de wereld heeft meegegeven goed begrijpen. Het is maar goed dat Jezus / Christus zich niet in zijn graf kan omdraaien bij het aanschouwen van de desastreuze besluiten w.b. het fuseren van geloofsgemeenschappen.

Mimi Eikenaar-Lindeman, Zwolle

onderwijsbevoegd, ex dirigent verschillende kerkkoren, moeder/oma van 2 gehuwde zonen en 4 kleinzonen. Ik ben 75 jaar en zie steeds meer om mij heen dat alle megafusies tot wanbeleid en ellende leiden. Als dit zo doorgaat veroorzaken de bisschoppen de versnelde afbraak van de kerk. Het wordt steeds meer een zwijgende kerk waar ik me absoluut niet meer thuis voel. Kent u het zinnetje van vroeger? Ja knikken en zwijgen. Dit mag niet (nog eens) gebeuren!

W.P.M. van Bergen pr.

Emeritus pastor Bergeijk/ psychosynthesegids/ Verpleeghuispastor.

Eersel 5521 CA

Ben het eens met geschrevene. Eindelijk komt het protest op gang. Vooral de nadruk op kleinschaligheid en mondigheid gelovigen. Laat mensen zelf uitmaken of hun parochiegemeenschap financieel en inhoudelijk draagkracht heeft.

Cecile Maagdenberg, Baarn

Lekenvoorganger Maria Koningin

Geweldige actie om geloofsgemeenschappen en oprechte gelovigen te ondersteunen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt ten gevolge van de autoritair opgelegde voorschriften door deze kardinaal, die op basis van belofte van gehoorzaamheid het college van bisschoppen onder druk zet om zijn desastreuze beleid te volgen. Bedankt voor deze oproep om dit brede tegengeluid te laten horen.

Jos Scherrenberg, Den Dolder

Direkteur-gepensioneerd. Mijn volledige steun. Bisschoppen hebben geen idee wat er bij de mensen leeft.

Geloof is minder belangrijk, lijkt het, dan organisatie.

Ingrid Paardekooper, Leiden

Werkzaam in het onderwijs, maar hier relevant te vermelden is mijn afkomst uit een grote katholieke familie, waarvan veel leden jarenlang (lees levenslang) actief zijn geweest in kerken in Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp. De verkillig en verzakelijking van de kerk heeft vervreemding en groot verdriet veroorzaakt bij velen van ons.

Mijn bejaarde moeder heeft tot haar dood gestreden voor het behoud van haar geloofsgemeenschap in Leiderdorp. Vooral voor haar hoop ik dat uw actie effect zal hebben!

Annelies van den Boogaard, De Bilt  
pastoraal werkster

Ik ben blij met iedere vorm van nieuwe wegen met de wijsheid en ervaringen van het verleden op weg naar toekomst, die verstaan en gedragen kan worden door volgende generaties.

R.G.C. Dierick  
gepensioneerd personeelsmanager  
Baarn

Uitstekend betoog. Steun van harte de oproep tot gesprek en een begrijpend gehoor. Terecht wijst u op de hoge misluktingsgraad van grootschalige fusies. Het huidige beleid gaat in tegen de oorspronkelijke lokale geloofsgemeenschappen, met hun belangrijke sociale component. Door de lokale gemeenschappen als één klomp klei samen te willen knijpen, loopt de materie tussen hun vingers weg. Succes met uw initiatief.

Corrie Wolters, Almelo

Was lerares basisonderwijs, opl conservatorium, theoloog, maar pas niet meer in de kerkelijke kaders.

Ben al sinds een jaar of twaalf als free lancer betrokken bij buitenkerkelijke uitvaarten. . .

Verbijsterend hoe gelovig zijn gedwongen wordt in een systeem van regelgeving, van intussen dictatuur. .

Caecil van Harteveld, Leiderdorp

RK opgevoed, jaren actief geweest in de RK kerk, teleurgesteld in de Rk kerk door precies wat er in het manifest beschreven is, zoekend naar een plek waar ik me weer Christen mag/kan voelen

Kees Kok, Amsterdam

Theoloog. Leerhuis & Liturgie Projecten

Laat ook de theologen aan de nog bestaande kerkelijk goedgekeurde opleidingen hun mond openen!

J.R. ter Horst, Hengelo(O)

vz. Pastoraatsgroep Thaborgeloofsgemeenschap Hengelo(O)

Wij kunnen hier volledig achter staan, hebben plaatselijk met de zelfde problemen van doen.

Wim Meulesteen, Loon op Zand

vutter die eigenlijk enkel in abdijen nog het Huis van de Heer vindt

Treurig makende ontwikkelingen in het bisdom den Bosch, overigens landelijk ook, zonder uitgestoken hand en luisterend oor, waarbij ik Mgr. Hurkmans zwak en incapabel vind. Hij geeft scherpstlijper Mgr. Mutsaers alle ruimte.

P. van den Hoven, Breukelen

Elk initiatief om de massa te mobiliseren, de door de bisschoppen ingeslagen heilloze weg te keren, juich ik toe.

J.A. Berden, Abcoude

Gepensioneerd biochemicus UvA lekenvoorganger RK geloofsgemeenschap

De brief is uitstekend, maar zou ook de opmerking moeten bevatten, dat de bisschoppen een andere visie moeten ontwikkelen op kerk en ambt en de vereisten voor het priesterschap (afschaffing celibaat, zowel voor vrouwen als voor mannen, niet voltijds in dienst van het bisdom: zie brochure Kerk en Ambt van de Nederlandse Dominicanen)

A.J. Kalb, Vlaardingen  
vrijwilliger

De Kerk heeft het decennia af laten weten bij de opleiding van de jeugd, ook in de scholen geen/  
onvoldoende begeleiding en ondersteuning te geven.

André Truyma, Antwerpen  
Auteur & (ex)TV-journalist/documentairemaker  
Doorgaan, tegen beter weten in...

Elma Gussenhoven, Rotterdam  
Arts en leken voorganger katholieke kerk  
zolang de angst regeert verandert er niets. Mgr. Muskens zei ooit - wees niet bang....en toch.. bang zijn  
heel wat geestelijken wel...je zal je baan maar verliezen..

Drs. theologie Paul Wensing, Breda  
docent godsdienst vwo en hogeschool 1968 -2001  
steun voor het initiatief durf de geloofsgemeenschappen te vertrouwen verlaat de enge kerkvisie

frater Ben Doodkorte  
lid van de congregatie fraters van utrecht  
De Bilt  
frater ben doodkorte is de samenstellers van het manifest dankbaar voor de daarin gegeven helderheid,  
omtrent positie, belangen en rechten van overtuigd levende katholieken in hun lokale  
geloofsgemeenschappen

Jos Jansen  
bestuurslid Vereniging Maria Virgo Regina te Bennekom  
Bennekom  
De Vereniging MVR is onlangs opgericht om vanuit de lokatie Bennekom een stem te geven aan de  
onvrede over het priester-centrale beleid van Aartsbisdom en fusieparochie z. Titus Brandsma te  
Wageningen.

Hans van den Heuvel  
emeritus pastor gep. docent levensbeschouwing  
Beek en Donk  
geweldig initiatief dat ik van harte steun en waarvan ik de standpunten onderstreep. Hopelijk stimuleren  
de reacties tot doorgaan.

MA Floore v Diepen.  
Voorganger in vieringen uitvaarten.(vrijwilgster)  
Wormer.  
Prima initiatief, er moet echt wat gebeuren.

Harry de Bot  
parochiaan en vrijwilliger parochie Christus Hovenier in Veldhoven.  
Veldhoven  
Sta geheel achter de genuanceerde uitspraken van het 'professorenmanifest'. Niet het aantal priesters  
dient bij de kerkfusies leidend te zijn, maar het behoud van vitale geloofsgemeenschappen.

H van Schalkwijk  
pastor (pastoraal werkster)  
Zuidhorn  
In het bisdom Groningen-Leeuwarden is de sfeer minder kil dan in het bisdom Utrecht, maar ook hier stelt  
de bisschop de priester boven de gemeenschap en daarmee brengt hij de gemeenschap en het eigen  
karakter van de plaatselijke gemeenschap in gevaar.

Josephus Antonius Graafmans

Bijna 72 jaar actief bij de RK. betrokken waarvan vele jaren als misdienaar, acoliet enz Gepensioneerde directeur van schoenfabriek Best. Over deze materie heb ik een brief geschreven naar bisschop Hurkmans. Ik heb al vele goede, welgemeende katholieken zien afhaken zowel in Tilburg als nu in Best

coos van heuven, België  
student religiewetenschappen, Loppem

Nico M.P.Peterse

Studeerde theologie te Warmond in jaren zestig en nu gekwalificeerd vrijwillig pastoraal medewerker in de St. Andreasparochie te West Zeeuws Vlaanderen, Oostburg  
van harte warme steunbetuiging. Een beleidsombuiging van onderop is broodnodig.

M.M.G. Morskate-Vrielink  
secretaris Locatieraad H. Hart-Joannes  
Hengelo  
Van harte mee eens.

Ingrid Hovelynck  
vrijwilliger in katholieke parochie.  
De Bilt  
het is goed om te ervaren dat ik niet alleen sta!

Frans Krikhaar  
Post actief Fisc.Jur. nu vrijwilliger Oikocredit alsmede lokale geloofsgemeenschap en ook actief binnen Marienburg  
Amersfoort  
Geweldige actie maar het is twijfelachtig of de geadresseerden er iets mee doen; ze snappen het niet eens, denk ik wel eens.

M.A.J. Novotny-van de Poll  
R.K. Zeer betrokken bij geloofsgemeenschap OLV Bilthoven  
Den Dolder  
Vind het vreselijk wat er nu in de RK-kerk aan de gang is. Het tenietdoen van vitale Geloofsgemeenschappen

Jhr drs W.R.I.van der Does de Willebois  
oud bank-directeur  
Bilthoven  
we begrijpen de nood van de kerkprovincie. Maar het autoritair optreden is niet van deze tijd en verspeelt de goodwill die men nog had. Er is geen leiderschap

J.P.Bogaard  
gepensioneerd sociaal maatschappelijk werker voorganger in woord- en communievieringen  
Rotterdam  
helaas, ook wij hebben een gebied met vijf kerken en één keer in de maand is er Eucharistie of je moet naar een van de vijf kerken gaan, waar je dan wel de binding mist.

Henk Wosten  
wetenschappelijk onderzoeker  
Wageningen  
jullie beschrijven een kerk die ik lief heb en waar ik graag lid van ben. professorenmanifest klinkt zo elitair waarschijnlijk denkt de bakker-op-de-hoek hetzelfde dus pas de naam aan

Franka Graafmans  
66 jaar katholiek  
Best  
Schandalig wat ze gedaan hebben met de Antonius kerk in Best.

Mariënborg, vereniging van kritisch katholieken  
Amersfoort

Joseph Cobben  
lid parochiebestuur, gebedsleider, lector, lid redactie parochieblad  
Maassluis

We vieren gedurende een jaar de opening van het 2de Vaticaans concilie, maar de bisschoppen willen terug naar die tijd er voor!! Wat voor openingen en ruimte zijn er geboden aan leken. Terug van priesterkerk naar leken(gelovige) kerk. Terug van kerk met regels, geboden en verboden naar een kerk van geloof hoop en Liefde. Dat willen we toch vasthouden? Het concilie was een startpunt van iets nieuws en niet een eindpunt van iets ouds.

J.B. Schomaker  
voormalig vice-voorzitter parochiebestuur  
Musselkanaal  
Het is mij uit het hart gegrepen

Han Paus  
Hengelo  
De sociale marktwaarde van de plaatselijke gemeenschappen overtreft vele malen de waarde van de te sluiten kerkgebouwen. Het is als met het kind en het badwater. Red het kind.

Simon de Wit  
kritische gelovige met bisschoppelijke opdracht relatiebeheer (klantgericht opereren) in te voeren. Dus verandering.  
Driebergen

Jan Verachtert  
auteur van het boek GOD HEEFT EEN BREDE RUG - DE ZOEKTOCHT VAN EEN RELIGIEUS AGNOST  
(Garant, 2009)  
B 2600 Berchem-Antwerpen

Mevr. M.G.J. van Wanrooij  
Actief medewerkster van de MariaKoningin Geloofsgemeenschap o.a. als lector,voorganger bij uitvaarten, pastoraal bezoeker.  
Baarn  
Met U hoop ik op een opgeheven vingertje vanuit Rome richting onze eigen- ( of moet ik zeggen on?)wijze bisschoppen ! DANK voor uw steun aan ons !

Epke Koster  
lid werkgroep communicatie st.martinusparochie te Burgum  
Burgum  
Hoop op brede belangstelling en meer publiciteit om het beoogde resultaat te bereiken. Alle steun zij uw deel!

### **Steunt u het professorenmanifest? Nee**

Mark de Vries  
Haren  
De door u omschreven problemen zijn een vertekening van de werkelijkheid. Er zijn vraagtekens te zetten bij het bestaan van vitale, volwassen gemeenschappen zoals u die omschrijft, en daarnaast tekent u het beleid van de bisschoppen af als slechts gedreven door het priestertekort. De voorgenomen fusies van

parochies en geloofsgemeenschappen komen daarentegen veeleer voort uit de (on)mogelijkheid van het voortbestaan van de huidige geloofsgemeenschappen en uit de plicht van de bisschoppen om het geloof van de Katholieke Kerk door te geven en te beschermen. Het priestertekort raakt daar wel aan, maar is niet de enige reden. Het aantal (actieve) gelovigen in ons land neemt af en daarmee het draagvlak voor vele parochiebesturen en commissies in een relatief klein gebied. het bundelen van krachten en middelen dient om het geloofsleven in ons land te beschermen en om het geloof door te blijven geven en te laten groeien.

Koot Albert

pastoraal werker regio Amsterdam Zuidoost  
Amsterdam

graag de heroprichting van de door het concilie in gestelde 'Magdalenacommissie', de studiegroep naar diaconessen

M. Boddaert - Geerards

Lekenvoorganger en pastoraal en diaconaal medewerker  
Zandvoort

Heel blij ben ik met het zuiver onder woorden brengen

Hubert J.C.M.Turnhout

Ik was vice voorzitter van de H.Hart parochie van Jezus in De Zilk ( bollenstreek ). We zijn gefuseerd op 01-01-2010 met Hillegom en Lisse. Kerkbestuur kreeg ontslag en wij werden een Locale Commissie waar ik voorzitter van ben geworden. Ik heb twee jaar meegedraaid met het nieuwe overkoepelende Parochiebestuur en heb toen besloten dat ik veel nuttiger kon zijn in onze eigen plaatselijke kerkgemeenschap.Nu na ruim drie jaar komt alle ellende over ons heen en heb ik spijt dat we meegewerkt hebben aan de fusie.

De Zilk, gemeente Noordwijkerhout

Zie boven. Ik sta volledig achter de initiatieven en correspondentie.

Segers

Leerdam

De herders van de kerk moeten zich dienstbaarder opstellen

Corine Geel

Parochiaan en vrijwilligster inde Willibrordusparochie  
Riethoven

Ik voel me zeer gesteund door uw manifest, waarin duidelijk verwoord wordt wat ik al zolang aanvoel t.a.v. het handelen van het bisdom (in mijn geval Den Bosch) in noodgedwongen fusies van parochies. Ik hoop dat met dit manifest de gaande processen omgebogen kunnen worden naar een proces waarin de parochianen zich gehoord blijven voelen.

Lout Buis

- voormalig vicevoorzitter van Laurentiusparochie in Rosmalen - kritisch betrokkene bij Abdij van Berne Rosmalen

BLIJ MET EN DANKBAAR VOOR UW INITIATIEF! VASTBERADEN VERZET IS NODIG TEGEN HET bisDOMMELIJK AFBRAAKBELEID. - GEEN ENKELE VTALE LOKALE KERKGEMEENSCHAP MAG NOG IN GEVAAR GEBRACHT WORDEN DOOR FUSIESTREVEN VAN BOVENAF.

M.E.M.Rozestraten

met pensioen, werkzaam geweest als wijkverpleegkundige  
Bodegraven

wanneer komt de bisschop eens na de viering koffiedrinken met ons, hoe gaat het ermee? Onze koningin is een fantastisch voorbeeld!!!

E. Blom de groot  
o.a. Lokatieraad voorzitter  
Leusden

grote zorg over het verdwijnen van levendige parochies en dus motivatie van vrijwilligers en gelovigen.

Jan Mekenkamp  
lid parochiebestuur Laurentius Hoogkarspel en lid besturenoverleg regio Westfriesland Z-O.

Grootebroek  
Steun van harte het initiatief en strijden ook tegen de volstrekt verkeerde zienswijze van het bisdom.

Theo te Wierik msc  
pastor - priester Lid van de Missionarissen van het H. hart (MSC)

Tilburg  
Prima initiatief. Doorgaan a.u.b.! We zien al zoveel stuk gaan in parochies en vooral zien we gelovige mensen verdwijnen uit onze parochies. Onze deuren moeten juist open staan voor hen en al die Godszoekers.

Gerard van der Heide  
oud-notaris en thans liturgisch actief in eigen geloofsgemeenschap Maria Koningin als o.m.  
lekenvoorganger  
Baarn

Cor en Margreet van Baarsen-van Nederpelt  
Betrokken leden van de OLV Bilthoven.  
Maartensdijk  
Wij staan volledig achter het manifest!

C.A. van Nood  
theoloog  
Baarn  
Goed initiatief

T.E Boekhoff  
docente frans, romaniste  
Baarn  
Ik ben blij met dit initiatief

R. Koyman  
melkveehouder  
Leerdam  
ik kan me vinden in u conclusie Ook ik ben bedroeft en kan niet begrijpen waarom men zo te werk gaat.  
De rk kerk hoort een samenbindend geheel te zijn en open te staan voor kritiek

C.M. Vanderkaa-Kraaikamp  
M.O.V.-betrokkenheid.  
Utrecht  
Hopelijk gaat nu de beer helemaal los!!! Er zal en moet verandering komen!

Johan van Oort  
Controleur Belastingdienst. Vrijwilliger parochie  
Vianen  
De Bisschoppen moeten oog hebben voor het plaatselijk belang en niet kijken naar hun eigen belang.



Herman Paardekooper  
Algemeen secretaris Vereniging Vrienden Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouworkest Dirigent  
Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum , Amsterdam-Buitenveldert  
Amsterdam  
Van harte ondersteuning

F.E.M. Verhaar pr.  
emeritus pastoor; Lic. Phil,(Nijmegen1962); drs. klin. ontw.psych. Utrecht 1973  
Driebergen  
Graag uitbreiden en blijven herhalen

Frans Breteler  
Landbouwkundig ingenieur Tropische Plantensystematiek  
Wageningen  
Ik vind het bemoedigend dat U uw protestbrief aan alle parochies toe stuurt. Zo staan zij niet alleen in hun twijfel wat te doen.

**Steunt u het professorenmanifest? Nee**

Noud Maas  
Vicevoorzitter Pastorale Eenheid te Bergeijk. Bestuurslid stichting Rorate/RKNieuws. Secretaris Parochie St. Martinus.  
Luyksgestel  
Uw uitgangspunten gaan volledig voorbij aan het, in mijn ogen, doorslaggevende argument vóór het door de Bisschoppen ingezette beleid. En dit argument betreft de demografische ontwikkeling binnen onze kerkprovincie. Over 10 á 15 jaar zijn teveel parochianen overleden om nu géén of een afgezwakt beleid te voeren.

C.C.(Cor) van der Sluis RA, CPC  
bestuurder/toezichthouder in de pensioensector lekenvoorganger RK Maria Koningin gemeenschap te Baarn (Martha en Maria parochie)  
Baarn  
Hulde/complimenten met dit initiatief; een steun in de rug. Op een positief kritische publicatie in ons parochie blad "O" reactie van het pastores team tekent de stijl van leiding geven of onmacht opgedragen van hogerehand? U veel succes en inspiratie wensen, met vriendelijke groet, Cor van der Sluis

A.M.(Fons) Mathot  
huisarts en hospice-arts  
Utrecht  
"kerksluiting is de versneller van kerkverlating"

Legius  
gepensioneerd - Rooms Katholiek  
via Schijndel- Liempde- Best  
Het zijn macht misbruikers en jagen alle mensen de kerk uit! Dat kan toch niet de bedoeling zijn??

Harrie Kempen  
vrijwilliger oud-bestuurslid  
Oosterbeek  
een zeer herkenbaar verhaal!

Casper van de Sandt  
organisatie adviseur. Ir Delft  
Bosch en Duin  
lid van parochie OLV Bilthoven, een van de bedreigde parochies

Dingemans

Met pensioen. Vroeger onvoorwaardelijk katholiek.

Bergen op Zoom

Eindelijk weer eens actie (sinds Alfrink). Goede brieven. Kort en bondig. Veel succes verder.

B.Lausberg

lid van de werkgroep tot behoud van onze lokale geloofsgemeenschap

Leerdam

Bedankt voor jullie initiatief!

Bert Willems

koorzanger en oud-docent wiskunde

Bilthoven

Het stukje over de drie niveaus is heel verhelderend en de term kolonisatie geeft de opgeroepen gevoelens heel sterk weer. De bisschoppen zullen de boer op moeten in plaats van aan hun zetel te blijven plakken.

S. Wijffjes

veel verschillende taken als vrijwilligster in de parochie St. Stephanus; koorondersteuning, werkgroep liturgie, jongeren- en kindercatechese, schoonmaak en bestuurslid

Meppel

Uw manifest is een welkome ondersteuning. Het is een feest van herkenning. Onze bisschop lijkt iets meer ruimte te geven maar dat is vooral gelegen in de tijd die wij krijgen.

W.A.v.d.Greft

Penningmeester OpenKontakt parochie Bunschoten

Bunschoten

Bijzonder fijn dat u dit oppakt.

Ageeth Peijnenburg-Roozendaal

Gepensioneerd districtskatechete

Broek op Langedijk

Het accent in de R.K. kerk ligt te veel op regels en wetten, en niet op mensen.

M.A. van der Weg

parochiaan, muzikant (ter ondersteuning gezinsvieringen met jeugdkoor alsmede Taizévieringen

Nieuwegein

Een hechte gemeenschap hier waar, vanwege de decentralisering enige decennia geleden een heleboel zaken door de parochianen zijn opgepakt en in goede samenwerking en invulling zijn opgepakt. Laat ons dat gewoon doorbeleven. Het "belerende" van het Bisdom "je MOET persé dit en dat doen en op die manier" past ook helemaal niet meer in deze tijd waarin men steeds zelfstandiger is. Centraal in onze gemeenschap staat Liefde voor God en elkaar en dat beleven we graag samen. En ook graag op voor iedereen begrijpelijke wijze, dus niet standaard alles streng, traditioneel en in latijn, maar bijvoorbeeld ook aangepast voor bijvoorbeeld jonge kinderen of geestelijk gehandicapten. Ook zij hebben recht op een geloofsbeleving!

Ria Molders

Lid locatieraad van de locatie H. Johannes de Doper/H. Bernardus, Utrecht voormalig vice voorzitter

parochiebestuur

Utrecht

Geweldig, dit professorenmanifest! Ik hoop op een massa steunbetuigingen.

GMJA Schlatmann

emerituspriester bisdom Rotterdam oud-directeur Hoger Katechetisch Instituut Nijmegen

Zutphen

Van harte en volmondig ondersteun ik uw oproep. Hartelijk dank voor uw initiatief. Ben bereid mee te denken! Guus Schlatmann

Gerard en Liesbeth Loman  
n.v.t  
Utrecht  
Van harte betuigen wij onze steun

P.J.J. Vessies  
christen  
Hemelum  
Ik betwijfel in hoge mate of de fusieplannen van de Nederlandse bisschoppen in de geest van Jezus is.

M. Hermans  
adviseur /zelfstandige  
Leerdam  
de kerk gaat inderdaad kapot aan de aanscherping van de liturgische regels en de opgetreden starheid die daar het gevolg van zijn. Nu dunt de grijze bevolking al uit, maar zo wordt dat proces sterker versneld. ze moeten meer zoeken naar wat nog mogelijk is dan zich verschuilen achter kerkelijke regeltjes.

Rob van Woerkom  
bestuurder en koster van Antonius van Paduakerk Nijmegen  
Nijmegen  
Ik vind het een bijzonder positieve tekst. Wat mij treft is dat in den brede een beweging om gang komt die mensen mobiliseert "ga nu eens eindelijk denken over de toekomst van onze kerken". Laat het niet alleen over aan de bisschoppen. Bedenk ook dat het onze, jullie, jouw kerk is, onze, jullie, jouw toekomst is die hier op het spel staat Het gaat me dan niet alleen over het beleid van bisschoppen, ook over het wakker schudden van parochianen, die niet moeten afwachten wat bisschoppen doen, maar actief gaan nadenken over: "wat willen we eigenlijk?" en "Waar gaat het over?" Als nu door deze actie van hoogleraren meer gesprekken op gang komen tussen gelovigen onderling en tussen gelovigen en bisschoppen, en bisschoppen daar voor openstaan, lijkt mij dat alleen maar winst. Die katholieke traditie van "Boven" stippelt beleid uit, zet lijnen uit, heeft visie, "beneden" wacht af, dat moet doorbroken worden. Dat het gesprek geëntameerd wordt door alle lagen heen, lijkt mij vooral winst. In Nijmegen wordt op dit moment een ander beleid gevoerd. Positiever, maar dat laat onverlet dat wij ook in Nijmegen er nog lang niet zijn en dat ook hier de mensen, de gelovigen zich goed moeten realiseren welke weg ze op willen, wat een geloofsgemeenschap voor hen betekent, en dat ze van onderop echt actief mee willen denken en vooral ook werken.

Johanna van Nieuwstadt-van Hooff  
betrokken parochiaan geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw, Bilthoven  
Bilthoven  
De zorg van de opstellers van het manifest 'De uitholling van geloofsgemeenschappen in de katholieke kerk' deel ik en gaat me ter harte!

Herman van Bommel  
jurist en theoloog, oud-secretaris Stichting Vredeswetenschappen  
Voorschoten

H. R.  
betrokken bij plaatselijke geloofsgemeenschap op velerlei gebied  
Oostburg  
laat de verantwoording voor veel zaken aan de geloofsgemeenschappen over.

Joke van de Mast  
Vicevoorzitter H.Adelbertusparochie  
Haarlem

Met vrouwen aan het roer zou het er ongetwijfeld in deze mannenwereld anders uitzien. Terug naar een tijd die voorbij is, waar we niet meer in passen.

F.E. te P.

Radioloog met vut. Praktiserend oecumenisch gelovend.  
Bilthoven

Tonny Jansen

verzorg de administratie van actie Kerkbalans  
Silvolde

Ik ben het volledig eens met jullie stelling. Wij van de Mauritiusparochie worden ook geconfronteerd met sluiting in 2017. Onze geloofsgemeenschap tel 3530 parochianen, 220 vrijwilligers. De locatieraad wordt verrast met de mededeling van deze sluiting. Het was als een donderslag bij helder hemel. Dus ik hoop dat dit manifest een ommekeer teweeg brengt.

K. S.

manager kinderopvang en daarnaast jarenlang actief vrijwilligster binnen de RK kerk.  
Leerdam

Er is bij ons geen viering meer mogelijk op zondag, dus wij hebben deze viering zelf (niet in het kerkgebouw, dit is niet toegestaan) eens per maand.

T.M.A. Bemelmans

emeritus hoogleraar TU/e  
Nuenen

Ben het zeer eens met verontrusting. Kerk staat voor gemeenschap en dat betekent dat het in het bijzonder gaat om de gemeenschap van gelovigen. Niet om het aantal kerken, priesters of wat dies meer zij.

Hyleco Nauta

kerk: "parochiële voorganger". maatsch: dir. ict in gezondheidszorg  
Bilthoven

Hulde voor dit initiatief. We leven in een tijd dat het (spiritueel) "herderschap" steeds meer door mensen zelf naar elkaar toe ingevuld wordt i.p.v. vanuit een officiële kerkorganisatie. Dat is vooral een lokaal gebeuren en moet zo blijven. Uw notitie onderstreept de legitimiteit en het belang ervan en dat kan voor velen een ruggesteun zijn.

Wim Jongmans

voorzitter locatieraad geloofsgemeenschap Maria Koningin Baarn  
Baarn

van harte eens met het manifest en het initiatief en hoop en bid dat dit manifest aanleiding is voor een dialoog tussen kerkleiding en kerkvolk

Mieke Keizer

Gelovige  
Amersfoort

Maak zorgen over toekomst kerk en spiritualiteit

E. B.

Best

Ik ben lid van de Antonius in Beweging gemeenschap in Best en ben ontzettend verdrietig over het onrecht wat onze twee pastores en onze vitale parochie is aangedaan. Het raakt me ook enorm dat gewone mensen, die altijd naast elkaar in de kerkbank hebben gezeten en enkele weken geleden nog zeer vriendschappelijk met elkaar omgingen, nu ineens haatdragend zijn naar elkaar. Wat gebeurt er allemaal? Het bisdom zaait tweedeling, onrust en verdriet en misbruikt haar macht op een vreselijke manier om haar zin te krijgen. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn van geweest van Jezus! Als hij een graf had zou hij zich er nu in omdraaien.

C.M. Weijers  
Secretaris parochiebestuur Adelbertuskerk te Haarlem  
Haarlem

Frans Hulzink  
onderwijsadviseur in ruste, nu secretaris van 'Antonius in beweging' Best  
Sint-Oedenrode

Het is goed te ervaren niet alleen met onze geloofsgemeenschap te staan. Ik heb nog altijd hoop dat de Bisschop van den Bosch en zijn getrouwen inzien dat geloven niet het naleven van regeltjes is, opgesteld in de middeleeuwen, maar het beleven en naleven van de spirit van Jezus Christus, die van alle tijden is en zeker ook nu in deze tijd past: niet uitsluiten, maar omarmen, niet verstoten maar binnenhalen.

Drs Mieke van Maanen-Peters  
em. Arts Maatschappij en Gezondheid Belijdend Katholiek  
Cuijk

Jammer, nu pas ! We hebben net een heel proces van fusie achter de rug, zonder enige vorm van inspraak.

Anneke en Peter Jorritsma - Hegge  
parochianen Geloofsgemeenschap 't Zand Amersfoort / Sint Franciscus Xaverius  
Amersfoort

In uw manifest verwoordt u precies onze gevoelens en gedachten. Wij vrezen voor de toekomst van onze parochie en van de katholieke kerk.

Wim van Harmelen  
theoloog en socioloog, emeritus pastor, wekrzaam geweest in Papoea (Indon), parochie- en justitiepastoraat.  
Teteringen

Bedankt voor uw manifest. Een aanvulling: bij het noodzakelijke proces van sluiting van kerkgebouwen wordt m.i. te weinig gekeken naar het samen met andere kerkgenootschappen gebruik maken van hetzelfde kerkgebouw. Dit komt de lokale kerk ten goede (mensen hoeven niet naar een kerk verder weg) én de oecumene.

Paul van Maanen  
Oud dierenarts, bestuurslid voormalige Jozefparochie te Cuijk, belijdend Katholiek  
Cuijk

Het fusieproces heeft bij ons al plaatsgevonden. De Jozefparochie is opgegaan in de Martinusparochie, die nu bestaat uit 6 voormalige parochies. Gelukkig is de Jozefkerk nog open en daar wordt nog wekelijks de Eucharistie gevierd door de voormalige pastoor, nu onze belangrijkste vrijwilliger. We gaan op de barricaden om de kerk open te houden voor alle diensten.

Rob Masseling  
Budgethouder locatiebestuur kampen  
Kampen  
Prima initiatief, ondersteun ik van harte

M. Blasius-Kunst  
gepensioneerd rijksambtenaar - maakt deel uit van kleine dominicaner gemeenschap  
er zal een financieel plan moeten komen hoe men de lokale gemeenschappen in stand kan houden en ook hoe men de band met de grotere parochie-gemeenschappen c.q. bisdom kan onderhouden.

A.M.G. S.  
eigenaar van varkenshouderij, timmerbedrijf en uitzendbureau; dus agrarisch en mkb  
St.- Annaparochie  
Er moet zeker wat ondernomen worden om de toekomst van onze kerk te waarborgen.

Hans Bolwerk  
Oud kerkbestuurder  
Kampen  
Ik ondersteun uw initiatief en wens u veel wijsheid

Frank (F.J.M.) Wanders  
secretaris van de Stichting Geloofsgemeenschap H. Antonius te Best  
Best

Ik ben erg blij met de oproep in het professorenmanifest. Of wij in Best hier nog profijt van zullen hebben is nog niet te overzien. Hopelijk steunt het anderen echter om beslist niet akkoord te gaan met de gewenste fusies.

Drs.Florent F.L.Vlak, arts n.p.  
Vice-voorzitter parochiebestuur Oud voorzitter raad van bestuur Vivium Zorggroep  
Blaricum

A. v. R.  
Oud - docent theologie / filosofie Nijmegen Thans actief betrokken bij het voortbestaan van de Lambertusparochie in Linden  
Cuijk  
We zijn blij met deze actie. We betreuren het dat de KRO en / of RKK het laten afweten. We hebben elkaar hard nodig in deze zware tijd.

Marijke van Hooijdonk  
Bestuurskunde student  
Ulvenhout

M. K.  
Levensmiddelentechnoloog  
IJsselmuiden  
Een goede kostenbesparing zou zijn om het aantal bisdommen te reduceren.

A.Akkermans  
Classicus en theoloog  
Rosmalen  
Wel moeilijk geformuleerd!

A. v. H.  
Lid van de Stichting Antonius in beweging in Best. Leeftijd: 78. Gepensioneerd onderwijzeres.  
Best.  
Ik vind het heel erg dat zo'n bloeiende parochie kapot gemaakt wordt door het bisdom. Gelukkig zijn wij een sterke stichting. Ik hoop dat we het volhouden. Ik lees op uw website dat meerdere parochies deze problemen hebben. Vooral Lierop. Hopelijk volgen er meer strijdbaren!

N.J.M. van Poppel  
secretaris van het bestuur van een bloeiende en warme geloofsgemeenschap in Tilburg, betrokken bij fusiebesprekingen, die veel voetangels en klemmen oproepen; we blijven vechten!  
Tilburg  
we hechten eraan onze visie op kerk en samenleving te blijven uitdragen, tegen de "Bossche" stroom in; met één priester en zes pastoraal medewerksters/ medewerkers en ruim 650 vrijwilligers vervullen wij als parochie in Tilburg-West een wezenlijke rol!

M. S.

Tot voor enkele jaren geleden was ik actief in de Maria Onbevlekt Onvangen Kerk te Leerdam. Ik heb verschillende functies bekleed, variërend van bestuurslid in het Parochiebestuur, koorlid, koster en begeleider van het Jongerenkoor.

Leerdam

We zijn een hechte parochie die door wisseling van pastoor, fusie en veranderingen in het beleid van de/onze kerk uiteen is gevallen. Ik voel me niet thuis in de kerk zoals die nu voorgestaan wordt.

M. H.

katholiek

Nijmegen

Het gaat om de mensen in de parochie, zij zijn de kerk, het gaat om de gemeenschap van mensen en niet om het instituut. Jezus zou niet zo dwingend met de mensen om gaan, als de bisdommen in Nederland het doen. Schande!

Albert Meijer

Pastor/vrijwilliger en voorganger in de parochie Antonius van Padua Nijmegen

Groesbeekseweg Nijmegen

Inspirerend initiatief waar velen moed uit kunnen putten

dr.J.P.A. Pouwels

socioloog, kerkbestuurder

Malden

Je kunt immers eeuwen oude dorpse structuren zoals bijvoorbeeld onze parochie Malden die als bestaat sinds 1200 ( 350 jaar ouder dan het bisdom) wel opheffen en bij de stad onderbrengen, maar dan ben je wel bezig de " ziel" uit een dorp te halen.

Bert van der Knaap

hoogleraar sociale en economische geografie Erasmus Universiteit Rotterdam

Waddinxveen

Sinds 1973 lid van de katholieke werkgemeenschap Zevenhuizen -Moerkappelle. Een levende gemeenschap, die ontstaan is door initiatief van onder. In de huidige kerkvisie heeft deze gemeenschap geen bestaansrecht! Organisatie en kerk hiërarchie gaan boven geloof. De omgekeerde wereld!

A. Van der Tuuk Adriani

Bilthoven

Ik ben heel blij met uw belangrijke bijdrage . De boodschap van Christus is te kostbaar om bedreigd te laten worden door dogmatische conservatieve bisschoppen die geen voeling hebben met het geloofsleven van de meeste parochianen.

Marieke Leferink

regelmatig kerkganger, vrijwilliger en koorlid

Nijmegen

Ik ben zo blij dat er eindelijk iets gebeurt en wij ons gesterkt en gesteund voelen.in ons verzet Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat we ons geloof op onze eigen wijze te kunnen blijven uitoefenen. Dat de bisschoppen eindelijk zullen luisteren naar onze zorgen en verdriet

jan wolsing

onderwijskundige, trainer en organisatieadviseur voorzitter Bestuur SOL Identiteitsbegeleiders ex

voorzitter bestuur St. Joseph scholen Nijmegen

Nijmegen

Goede zaak om een signaal af te geven. Ik ben benieuwd of de kerk open staat voor een actie als deze

Wil en Caspar Blezer - van de Walle

emeriti pastores pastoraat voor en met vrouwen en basispastoraat

nu woonachtig in Amsterdam

Wij staan volledig achter dit initiatief en hopen dat dit vruchten gaat dragen. Zoals het Instituut momenteel bezig is, hanteert zij een afbraak methode en worden de gelovigen in de kou gezet. Dit heeft niets meer met de boodschap van Jezus van Nazareth te maken en daar zou het om moeten gaan.

Niek Willemen  
oud-vlootarmoezenier bij de KM  
Amsterdam

Hoe, uit heel mijn droeve hart sluit ik mij aan bij jullie geluid van ontstemming en afkeuring van de huidige, harde 'pastorale' houding van alle Nederlandse bisschoppen! Hiervoor heb ik twee zuiver pastorale redenen. Een. Meer en meer verbaast het mij dat de bisschoppen, zonder een uitzondering, er niet in slagen uit zichzelf tot het inzicht te geraken dat hun getoonde houding bij het bestuurlijk doen en laten op generlei wijze strookt met de geest waaiend binnen Gemeenschappen van Volgers van Vredestichter Jehoshoa, Jezus. Daar zouden de welklinkende geluiden van 'Dialogoog' moeten rondzingen. Niet die van middeleeuwse oorlogskreten, zoals 'Anathema sit !', en van dreigend kletterende sleutels van heiligdommen. Twee. Het meest onthutsende. Deze, zich bruggenbouwers op spirituele wegen noemende mannen tonen stelselmatig aan geen, herhaal géén, boodschap te hebben aan het Enig Absolute Ware op Aarde. Tijdens hun vorming tot Herder moeten zij, naast het vergaren van alle 'Kennis over God' ook tot het inzicht zijn gekomen: Het Al-Overstijgende is in geen menselijk beeld te vangen. Elk beeld, hoe vindingrijk ook, is en blijft betrekkelijk. Bij het opkomen en verdiepen van dit wijze inzicht werden zij bovendien geholpen door de grote Thomas van Aquino. In zijn magistrale 'Summa' plaatste hij temidden van de bérgen meesterlijk uitgetekende 'Waarheden' een duidelijk waarschuwingbord, een uiterst doelmatige Wegwijzer: "EST TOTALITER ALITER" en hij laat de Summa eindigen op een hoofdstuk met slechts vijf woorden: "Finis Operis. Non finis quaerendi." Alle theologie- c.q. priester studenten, ook de latere bisschoppen, moeten dit hebben 'geleerd'. Hoorden wij ooit uit de mond van diezelfde priesters en 'hogepriesters' 1 letter klinken van dit éinig ware Dogma ? Is het niet de hoogste tijd voor een 2e Pastoraal Concilie Noordwijkerhout' ???!!! Mijn vriendelijke groet en veel wijsheid gewenst bij 'vervolg op jullie manifest'. Niek Willemen (bijna 60 jaar priester (-: ) Amsterdam

Thijs Gerlagh en Yt Gerlagh-van der Boom  
lid PKN, resp. lid RK kerkkoor; oecumenisch georiënteerd  
Oosterbeek

We herkennen ons volledig in de geschetste gang van zaken en de noodzaak vitale, lokale gemeenschappen centraal te stellen

### **Steunt u het professorenmanifest? Nee**

Stryber

30 Jaar legale Abortus in NL. 1.000.000 levend verschredderde foetussen, monsterachtig en vreselijk pijnlijk. Waar was jullie stem al die tijd. Daarom beter voorgoed zwijgen.....

G. H.

Locatieraad / penningmeester

Houten

Hopelijk werkt de nieuwe paus mee aan een betere koers van onze kerk.

Annie Pastoors-Jansen

Ik ben lid van de pastoraatgroep in De Oude IJsselstreek - lid van het Liturgieberaad - coördinator van de schoonmaakploegen en lid van het kerkkoor. Heb 10 jaar lang de misdienaars aangestuurd en de notulen van het kerkbestuur verzorgd.

Silvolde

Onze kerk, een van de mooiste van De Achterhoek, in het bezit van het beeld De bedrukte Moeder Gods van Varsseveld en daarmee een bedevaartsplaats, wordt in 2017 gesloten, totaal tegen de prognose en de verwachtingen in. Het hele dorp staat op z'n achterste benen!

Martin Meulenkamp  
Bestuurslid H. Jozefparochie  
Zaandam



Wanneer niet de koers van het bisdom gevaren wordt, gaat de communicatie onder dreiging van bestuurlijke maatregelen.

Leo Smeets

Decennia lang vele vrijwilligersfuncties in de RK kerk; koor, liturgie (leken voorganger), avondwakes, diaconie, MOV, koster, lector etc

De Steeg

Onze kerk is gesloten en gekocht door iemand van de gemeenschap voor de gemeenschap. Maar we mogen niets meer. Zal corr sturen ter info en vooral als voorbeeld hoe het niet moet.

NN

gewone parochiaan met een universitaire achtergrond

Lisse

Ik verwijs naar <http://www.antondewit.nl/de-utholling-van-de-universiteiten/>

Jos Schilte

oud-bestuurslid van parochiebestuur en lid van div. diaconale werkgroepen.

Veenendaal

Ben het van harte eens met de inhoud

W. Staelens

vice-voorzitter Andreaparochie West Zeeuws Vlaanderen

Oostburg

NN

lid locatieraad Kampen, parochie Thomas a Kempis

Kampen

Wat een verdriet dat zoveel vitaliteit zomaar weggevaagd wordt. Liever eerst bezuinigen op het aantal bisdommen. De kerk, dat zij wij.....!

guus langeraert

secretaris van het bestuur van de Parochie H. Andreas West-Zeeuws-Vlaanderen.

Oostburg

De Parochie H. Andreas West-Zeeuws-Vlaanderen is per 01.01.2013 ontstaan na een fusie van de vijf voormalige West-Zeeuws-Vlaamse parochies. Met de keuze voor naam van Andreas, hopen we met apostolische inspiratie de nieuwe parochie op/uit te bouwen. Vitale geloofsgemeenschappen blijven functioneren en worden niet "opgeofferd" aan de overkoepelde parochie. 'n Voorbeeld: In Hoofdplaat hebben we helaas de H. Eligiuskerk moeten sluiten, men "kerkt" nu in het DorpsHuis. Wij zijn zeer verheugd met de inzet - ook tijdens de vieringen van het PaasTridium - van onze pastorale werker/werkster en vele vrijwilligers. Onze pasto(o)r heeft een half-time dienstverband. Hij is een Dominicaan uit Gent ( België ).

Ivo Witteveen

parochiaan. In het verleden actief als vrijwilliger met diverse parochieactiviteiten.

Kampen

Onze aartsbisschop is niet voor zijn taak berekend. Ik ondersteun de inhoud van bovengenoemde notitie van harte.

NN

partiëel voorganger bij Open Kring voor Ouderen in de Kerk van O.L.Vrouw van altijddurende bijstand te Bilthoven

Zeist

Waar Jezus ons is voorgedaan door de Liefde waar te maken, schieten woorden te kort voor de liefdeloosheid, die uit de dwang van bovenaf juist ons, ouderen treft. Samenkomen in Jezusnaam is door fusie niet mogelijk, omdat het bereik van de parochiekerk mogelijk moet zijn. Liefde laat leven, laat ons in Liefde leven, zolang dit ons is vergund.

Henk Bulsink

gepensioneerd; was werkzaam in het onderwijs en deed veel catechese; momenteel locatieraad en vrijwilliger.

Mijn woonplaats is Westendorp; het hoort Varsseveld

goed om een weerwoord te horen tegen de starre regelhandhaving van het bisdom ten koste van de gelovige(n).

nn

Ziekenverzorgster

Valkenswaard

Ik hoop op wat meer menselijkheid in de R.K. Kerk

Gerard R. Perdon

gepensioneerd, werkzaam geweest in boekhandel en uitgeverij

Nieuwegein

100% eens met de opmerkingen van de professoren. Helpen zal het niet aangezien de bisschoppen doof en eigenwijs zijn.

A.A.M. Overmars

gepensioneerd directeur basisschool veel vrijwilligers- en bestuurswerk in de parochie

Vorden

Ik onderschrijf deze steunbetuiging van harte! We hebben een tekort aan priesters, maar zeker ook aan 'leken' met een zending door de bisschop! We ervaren een kil saneringsbeleid van het episcopaat, alles ten dienste van de priesterkerk; geen overleg, geen samen gedragen en vormgegeven verantwoordelijkheid. Er wordt geregeerd met kille decreten; pijnlijk en zo jammer!

A.H.C.M. Hoitink-Rennen

meedenkende parochiaan en oud-cursist van de toerustingscursus

Middenmeer, parochie Wieringermeer

Laten we hopen dat al onze steunbetuigingen vanuit ons geloof in de macht en de kracht van Jezus-Christus, de geloofsgemeenschappen versterkt worden en mogen groeien in hun aanwezige talenten.

H.A.M. Verschuuren

Vrijwilliger in parochiewerkzaamheden

Best

Ondersteun uw uitgangspunten VOLLEDIG

G.C.van Kalmthout-Daniels

oud-advocaat/ actieve vrijwilligster in de OLV te Bilthoven

De Bilt

Geweldig en met grote dank aan de auteurs

Henriette Schwagermann-van Kessel

Vrijwilligster Geloofsgemeenschap O.L.Vrouw Bilthoven

Bilthoven

Steun? Van ganser harte!

Hans Kleij

regiovertegenwoordiger namens de parochie

Wormer

Is mij uit het hart gegrepen! Deze dreiging hangt ook boven onze, financieel nog gezonde, parochie. En nu doorzetten en flink de publiciteit zoeken. samen met BZU en de Marienburgvereniging etc.

Denis Hendrickx o.praem.

abt

Heeswijk

Na jarenlange ervaring in parochieopbouw is er veel herkenning zowel uit het oogpunt van parochieorganisatie als uit dat van liturgie vierende gemeenschap. Als abt zijn we direct betrokken bij het liturgisch aanbod en voelen we van nabij de knellende banden van regels en voorschriften

NN

gepensioneerd huisarts en voorheen secretaris van parochiebestuur

Aalst-Waalre

Ben blij met het goede verhaal (helaas wat laat de publiciteit gezocht !) Praktische oplossingen zijn evenwel vaak moeizaam realiseerbaar (de oudjes houden het liefst alles bij het oude, maar bepalen wel vaak de discussie)

J.H.F. van Dongen

Katholiek, oud vicevoorzitter parochiebestuur (1) en bestuurder (secretaris/penningmeester) IPV-West Zeeuws-Vlaanderen (2)

(1) Aardenburg en (2) Oostburg

Onderschrijf uitgangspunten, heb helaas in mijn bestuurlijke functies weinig steun gevonden.

A.H. Bijl

parochie vrijwilliger

Driehuis

Mogen de bisschoppen hun angst voor dialoog nu eindelijk eens overwinnen !

drs. F.J.P.M.van NEERVEN

gepensioneerd leraar Nederlands lyceum-havo

Helmond

Aanleiding is het op gezag van hulpbisschop Mutsaerts van 's-Hertogenbosch verwijderen van twee artikelen uit het archief van het parochieblad 'Damiaan' (Helmond) - februari 2013 - te weten: 'Kruisdood als zoenoffer' en "Wonderverhalen rond Jezus" van de hand van oud-pastoraal werker Jan Vogels

kees swan

docent maatschappijleer bestuur West-Friese Ekklesia

Wognum

Joke van Duijnhoven

lid werkgroep tot behoud van kerk. Er worden 9 kerken met sluiting bedreigd in parochie Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis (Brabant)na grote fusie.

Ledeacker (Sint Anthonis)

Parochianen van gesloten parochies zijn de kluts kwijt, hun identiteit en hun solidariteitsgevoel t.a.v. kerkbalans. Er is plaatselijk veel verzet , er zijn geloofsgemeenschappen die hun eigen kerk willen kopen en zich afzonderen van de moederparochie.

NN

Gepensioneerd,maar 100% vrijwilligster in deze samenleving. Tevens bestuurder bij de KBO en de KRO. Heerenveen

Wij zijn Gods volk onderweg,met paden die al bewandeld zijn en paden die restauratie verdienen omdat de tijd daarom vraagt. Ik ondersteun volledig het professorenmanifest. Dank voor de voorzet.

NN

gepensioneerd, parochievergaderingslid namens Parochiebladredactie

Wormer

Vanwaar toch die bisschoppelijke angst voor het gesprek?

NN

Doctorandus in de Engelse Taal- en Letterkunde, nu gepensioneerd.

Den Dolder, Nederland

Van harte steun ik uw manifest en hoop, dat wij met elkaar het huidige tij kunnen keren. Mijn echtgenoot en ik zijn praktiserend lid van de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Bilthoven. Wij ervaren aan den lijve wat het betekent deel te zijn van de fusieparochie Martha en Maria. Heel veel succes.

Albert Gerritsen

Vrijwilliger binnen en buiten de geloofsgemeenschap.

Delft

Ik steun de conclusies van dit manifest van harte, met uitzondering van de aanbeveling om te werken volgens het Rijnland-model (want daar ken ik de inhoud niet van). Hoewel ik er blij mee ben dat een aantal maatschappelijk vooraanstaande personen dit manifest opgesteld hebben is het jammer dat er de naam 'Professorenmanifest' voor gebruikt wordt. Ook is het te betreuren dat in: 'Waarom deze website' als bestemming van dit manifest gekozen is voor: 'Rooms Katholieke hoogleraren en intellectuelen' in plaats van, bijvoorbeeld, voor: 'Alle katholieken in Nederland van goede wil'.

Don van der Vat

Gymnasium bij de Jezuiten. Mr. in de Rechten. Eigenaar/directeur van de Koninklijke Utermöhlen NV Wolvega/Noordwolde(Fr)

De orthodoxe opvattingen van het merendeel van de bisschoppen(Schriftgeleerden staan buiten de werkelijkheid met als toppunt de nieuwe kardinaal

Drs. J.F.M. Scherrenberg

bedrijfskundige/ gepensioneerd directeur

Den Dolder

Wij steunen van harte dit initiatief daar wij met lede ogen aanzien hoe gelovigen worden gekwetst door een paar mensen die geen idee hebben wat er leeft en wat de consequenties zijn van hun handelen. Jezus moet dit met weezin aanzien.

J. van der Heijden

gepensioneerd 85 jaar gelovige

Den Dolder

Zonder af te doen aan de betekenis van de kerkvorm van voor 1945, ben ik na Vaticanum II gaan inzien dat vandaag een andere kerkvorm noodzakelijk is geworden om een moderne generatie aan de kerk te binden.

Ruud Pragt

pastoraal werker (emeritus)

Twello

Bisdom en kerkleiding propageren sinds jaar en dag dat het belang en de vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Maar hun beleid ondersteunt dit niet. Parochianen protesteren maar krijgen geen gehoor. De broodnodige dialoog onder pastores ontbreekt. Dank voor jullie initiatief. Ruud Pragt.

P.A. Sweerts

secr. IPCI Aerdenhout/Zandvoort

Zandvoort

Jammer dat dit de beleidslijn is. Verwacht absoluut geen verbetering. Voorzie teruggang in activiteiten en afname betrokken medewerkers.

Joris Weyts

pastoor

Zedelgem (België)

goed verwoord

NN

r.k. pastor Nog even, na bijna 29 jaar heb ik helaas, na een paar maanden 'ziek' te zijn geweest moeten besluiten om uit het pastorale werk te stappen. Ik kan niet meer loyaal achter alle veranderingen staan. Daarbij voel ik me als pastoraal werker ook afgeserveerd!

Haarlem

ik deel uw bezorgdheid meer dan. Ik zie in de parochies onduidelijkheid, verdeeldheid en onverschilligheid groeien en parochianen (en ook ikzelf) die afhaken ivm huidige ontwikkelingen in de r.k. kerk

NN

gelovige en ruim 46 jaar vrijwilliger in de parochie op alle niveaus.

Dalfsen

De plaatselijke parochies lopen leeg. Kerkbezoek staat op een laag pitje. Wat wil je ook. De kardinaal is zo autoritair bezig. De mensen laten zich niet dwingen. De structuur van de Nederlandse kerkprovincie is niet meer van deze tijd. De gelovigen zijn mondig genoeg. Toch is behoefte aan geloven en contacten met gelovigen. Dat bewijst de deelnamen aan pelgrimages.

NN

emeritus pastor

Haarlem

Het manifest verwoordt goed wat velen ervaren.

Mart Lemmens

rector verzorgingshuis

Boxtel

Ondergetekende is helemaal akkoord met de brief.

NN

gepensioneerd!

Austerlitz

Ik ben blij dat u als professoren team het opneemt voor parochianen die bij elkaar komen om de Heer en elkaar te ontmoeten. En elkaar zo tot steun kunnen zijn in het leven van elke dag.

NN

pastoraatsgroep lid

Koog a/d Zaan

ik wil zelf de kerk uitzoeken die bij mij past en dat bepaald niet de bisschop voor mij.

Jaap van der Vinne

Bankemployee / kerkelijk betrokken

Maarssen

" Wij hebben ze helaas en jammer genoeg in alle soorten en maten in onze kerk, de hufters, de klootzakken, degenen die de kerk van de Heer gebruiken om hun eigen belangen na te jagen. Ze zijn er in alle rangen en standen ook, van gewone gelovigen tot bisschoppen of nog hoger geplaatsten".

NN

Docent levensbeschouwing VO

Wormer

Hopelijk gaat de H. Geest dit jaar met Pinksteren bij de bisschoppen langs om een vurig pleidooi te houden naar de geloofsgemeenschappen te luisteren..

NN

verontruste gelovige. Meer dan 46 jaar vrijwilliger in de parochie

Dalfsen

De misvieringen zijn altijd op zondag op een bepaalde vaste plaats. De parochianen van de (oude) parochies gaan er praktisch niet heen dus nog meer leegloop

Freddy Cockx  
leraar Kath.Godsdiens  
Antwerpen / België

De manier waarop de Belgische bisschoppen hervormingen doorvoeren zonder geluisterd te hebben naar de basis, ook al beweren ze dit wel te doen (Mgr. Bonny), is echt onaanvaardbaar. Er heerst niet alleen bloedarmoede ( geen verstandige priesters meer ) maar ook een zeer doorgedreven vorm van hoogmoedigheid.

NN  
ex-docent hbo/universiteit  
Nijmegen

Ik ben akkoord met de stellingname en argumenten van de briefschrijvers. In N-Brakkenstein hebben we nog de uitzonderlijke situatie van een kloosterkerk met enkele vitale pastores. Maar de kerkbezoekers vormen niet allen de categorie waarom de hoogleraren mikken. Bezoek aan de verder gelegen Lourdeskerk voor een wekelijkse mis lijkt uitgesloten. De bestuurlijke fusie bevordert niet een gemeenschap van mensen die voldoende met elkaar omgaan in het dagelijks leven. Ook deze aloude dorpsgemeenschap is ook al sterk pluriform geworden. Het rituele, wel goed verzorgd, van de godsdiens overweegt wel sterk. De preken zijn veelal van goede inhoud en vorm.

j splinter  
betrokken bij de diaconie en een diaconaal fonds  
Haarlem  
Bijzonder verheugd dat vanuit uw hoek een protest klinkt. Tot op heden heb ik het als een strijd tussen parochiebesturen en het bisdom ervaren.

Zuiker Jan  
pater assumptionist  
Nijmegen

Kan er dan echt onder christenen geen dialoog zijn? "Jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen en hun grote mannen hun gezag laten gelden. Maar zo is het onder jullie zeker niet." Marcus 10, 42-43a.

AGM.Gies  
Voorzitter diaconale werkgroep Haarlem schalkwijk  
Haarlem  
Het is mij uit het HART gegrepen. Het bisschoppelijk beleid leid tot afbraak van onze geloofsgemeenschap!

Ir. Jos Oomen  
Parochieel voorganger en vrijwilliger.  
Renkum  
Zondag horen we het gebod van Jezus aan zijn leerlingen: liefde. Liefde is een verhouding van onderling begrip en toegeeflijkheid. Er zijn voor elkaar. Natuurlijk kun je dat heel breed zien, maar de meest aansprekende vorm is de liefde om je heen. Hoe verder mensen van je af staan hoe minder je je erbij betrokken voelt. Een bom in India is iets anders als een bom in Renkum. De kerk moet een lokale kerk zijn die liefde en verdraagzaamheid uitstraalt, dan zullen de mensen zien dat God in hun midden is. Natuurlijk moet de leiding van de kerk er zorg voor dragen dat een lokale kerk niet ontspoord, maar dat doe je door mee te denken, niet door dingen op te leggen.

NN  
vrijwilliger in de parochie die men wil sluiten  
Silvolde  
Men wil het geloof niet meer bereikbaar houden voor de parochianen en deze steeds verder sturen om het geloof met z'n allen te belijden.

NN  
kritisch katholiek en actief in rk parochie in de Zaanstreek als pastoraatsgroep lid.

Zaandam

Heel goede actie! WE houden de moed erin. Maar...Vrijwilligers worden gedesillusioneerd door de acties van de bisschop. 'Het heeft toch geen zin' en 'straks gaat onze kerk toch dicht' horen we steeds vaker. We moeten praten als brugman om ze actief te behouden. Overgaan naar een buur of fusie parochie houdt ook in dat veel vrijwilligers stoppen. Dit heeft grote gevolgen voor de alleenstaande ouderen.

Jos Kroes

Webmaster parochielemelerveld.nl

Lemele

Dit is mijn persoonlijke reactie

W. Vermolen-Hoekx

actief in O.L.V Parochie in Bilthoven

Bilthoven

Helemaal mee eens.

dr Frans Thissen

gepensioneerd universitair docent / momenteel gastdocent sociale geografie Universiteit van Amsterdam  
Haarlem

Als actief katholiek zie ik met groot verdriet hoe de katholieke kerk, die voor mij allereerst de lokale gemeenschap van gelovigen is, geheel wordt uitgedaagd en volledig tot instrument van een machtsinstituut wordt gemaakt. Daarbij wordt dat wat mensen bindt volstrekt ondergeschikt gemaakt aan een clericaal model.

NN

dirigent kerkkoor en praktiserend katholiek

Eindhoven

1. Het is dood zonde om geloofsgemeenschappen uit elkaar te rukken.
2. Kerken nooit sluiten vooraleer ze verkocht zijn.
3. Priesters Emeriti zo lang mogelijk in functie laten.
4. Inspraakrecht plus beslissingsbevoegdheid voor alle gelovigen in alle organisatorische zaken in het bisdom waartoe men hoort voor zover die de parochies betreffen: dat lijkt ons een Christelijke deugd.

H. Brummer

lid van locatieparochieblad Bernulphus Tussentijds van de locatie St. Bernulphus

Oosterbeek

Kleine lokale parochiegemeenschappen, waarbij herkenbaarheid, verbondenheid, gemeenschapszin en betrokkenheid belangrijke ingrediënten zijn, gaan boven een "grote" parochie"gemeenschap", waarbij efficiency, controle, praktisch van bovenaf uit te voeren beleid belangrijke elementen zijn voor het functioneren ervan.

Susan van Agten

secretaris locatieraad (voorheen parochiebestuur) HH Cosmas en Damianus te Abcoude, lid

pastoraatgroep

Abcoude

Goed dat er vanuit verschillende niveaus een tegengeluid komt met oog voor de lokale krachten en vitaliteit. Lokaal gemeenschap zijn is van groter levensbelang voor een echte kerk van Jezus Christus dan een klerikale kerk rond de priester.

Marja Kok

Vrijwilliger ziekenbezoekgroep, schrijfster van de officiële boeken van de Emmaüsgeloofsgemeenschap

Terneuzen

Moge a.u.b. de kille koude wind verdwijnen uit ONZE kerk en de menselijkheid en de liefde de boventoon gaan voeren. Die is steeds verder weggehaald door de huidige bisschoppen met hun onmenselijke regeltjes. Zo heeft Jezus het niet bedoeld!!!!!! Die zei hebt elkander lief, in plaats van stoot de mensen maar af .

HHJ van Doorn  
em. diaken aartsbisdom Utrecht  
Harmelen

Het verhaal van de Levende en het in praktijk brengen ervan vraagt om betrokkenheid op elkaar en liefdevol samengaan. Hiervoor is de lokale geloofsgemeenschap de enige basis. Daar voedt de Heer zijn volk in sacrament en Woord.

NN  
gepensioneerd zelfstandige  
Kampenhout

Sta volledig achter dit manifest. Zal het aan zoveel mogelijk geëngageerden kenbaar maken.

NN  
Lid van de lokale commissie ( voorheen parochiebestuur )  
De Zilk

3 jaar geleden gefuseerd met 3 andere parochies. Met behoud van identiteit en adviesrecht. Nu, heden wordt het adviesrecht ontnomen en worden alle beslissingen door het centrale parochiebestuur genomen, zonder de lokale geloofsgemeenschap erbij te betrekken. Gevolg; vervreemding.

Schottey Godelieve  
Gepensioneerde, lerares  
Kampenhout

Het is heel belangrijk dat mensen die zich vrijwillig inzetten in een parochie om de boodschap van Jezus op een eigentijdse wijze door te geven, de kans krijgen om dit te doen op hun manier. Zo wordt een christelijke gemeenschap gevormd.

t.h.j.bruens  
kerkmusicus en emeritus pastoraal werker  
hengelo (ov)  
bedankt voor deze ondersteuning. We zijn hier intern ook al druk bezig om meer ruimte te vragen voor de geloofsgemeenschappen

VAN OVERBEKE CLARA  
pastorale werkster in de parochie Heilige familie te Schiplaken,  
in de gemeente Boortmeerbeek in België  
dit is zo herkenbaar! Ook bij ons zijn er plannen om verscheidene parochies op te nemen in een zone, met de bedoeling er een nieuwe parochie van te maken en op termijn slechts 1 kerk per gemeente open te houden. De groepering van parochies gebeurt zonder inspraak van de plaatselijke gemeenschappen in het bisdom ( voor ons: Mechelen/Brussel)

NN  
Locatieraad  
Raalte

Het is een goed initiatief wij als geloofsgemeenschap moeten er voor zorgen dat er geen uitholling plaats vind binnen de geloofsgemeenschap van de kerk.

NN  
AOW, voorm. leraar, toegewijde voorganger in W&C-vieringen en avondwakes  
De Lier, Westland

Op schriftelijk en vooraf gestelde vragen aan bisschop v.d.Hende werden geen antwoorden gegeven, nog mondeling nog schriftelijk.

Agnes van Boheemen Vollebregt  
Inval-organiste in kerken en zieken- en bejaardenhuizen in Zoetermeer. Correspondent van blad Rondom de kerk Leiden en ommelanden



Woonachtig in Stompwijk gem. Leidschendam- Voorburg  
Ben het eens met uw manifest. Bedankt.

Peter van den Broek  
Lid Pastoraatsgroep Benedictusparochie  
Elst

De in het manifest genoemde autoritaire vorm, ontbrekend overleg, voorbijgaan aan normen, ontbreken van oog voor de menselijke maat komt niet alleen op bisschoppelijk niveau maar helaas ook op lokaal Pastoraal Team niveau voor.

Wilma en Frank Scheele  
beiden zijn wij zeer actief binnen onze parochiegemeenschap  
DE LIER

Wij maken ons al een tijd zorgen om de afstand die het instituut kerk neemt t.o.v. de parochianen. Het directe contact met de mens en het teruggaan naar oude gebruiken zorgt er o.i. voor dat onze kerk op steeds grotere afstand komt van de mens, die juist dat contact zo nodig heeft.

AJM Janssen  
gepensioneerde docent elektrotechniek  
Oosterhout NBr

Ik ben blij met dit manifest en hoop dat de leiding van de kerk hiernaar luistert en naar gaat handelen.

Frans Vervoort  
Pastor (diaken) H. Hartparochie Sinds overlijden van pastoor / administrator in 2003  
eindverantwoordelijke van de parochie  
Oss

We zijn -nog steeds- een bloeiende, zelfstandige geloofsgemeenschap met o.a. een groot aantal betrokkenen over heel de stad verspreid. We zien 2015 met grote zorg tegemoet. Een situatie als in Best en Orthen achten wij echter niet gewenst.

drs. Marlies de Meij  
gepensioneerde r.k. geestelijk verzorger in zorginstellingen. Momenteel lid pastoraatsgroep r.k.  
Vrijzenisgemeenschap Maarssenbroek  
Maarssen

Ik hoop van harte dat velen dit manuscript willen en zullen onderschrijven, om de angstcultuur die er heerst in onze kerk een halt toe te roepen.

NN  
voorzitter diaconie en lid pastoraatsgroep  
Hengelo (O)

een kleine vitale geloofsgemeenschap heeft recht van bestaan en mag niet ten onder gaan in een megaparochie met slechts 1 priester.